

MIJN REIS

'Aanzoek op Cuba'



◆ **Jessica (33) uit Emmeloord, werkzaam bij de gemeente Dronten**

Mooiste herinnering

„In 2019, vlak voordat corona uitbrak, ging ik samen met mijn vriend tien dagen op vakantie naar Cuba. Deze reis stond al een tijd op ons lijstje. Op de allerlaatste dag deed Mark een aanzoek op een afgelegen Cubaans strand.

Je ziet weleens filmpjes op internet waarbij er heel veel toeschouwers zijn en iedereen staat te klappen. Dat leek mij helemaal niks en Mark wist dat wel. Daarom had hij het expres op een rustige plek gedaan, bij een strandkapelletje.

Ik had toevallig mijn camerastatief meegenomen en met de afstandsbediening was het zelfs gelukt om het moment vast te leggen. Eigenlijk moest ik alleen maar huilen, het overviel me zo erg! Die laatste dag was echt een feest.”

Drama

„Het pasje van de hotelkamer deed het op diezelfde laatste dag ineens niet meer. Verschrikkelijke timing, want de ring lag in de hotelkamer! Achteraf hoorde ik dat Mark er helemaal onrustig van werd, logisch natuurlijk. Uiteindelijk, na veel gedoe, kreeg hij de buurman zover om via zijn balkon onze kamer binnen te komen. De balkondeur hadden we gelukkig op een kiertje laten staan, waardoor hij snel die ring kon pakken voordat ik binnenkwam. Gelukkig maar, want zonder ringen gaat zo'n heel plan natuurlijk niet door.”

Altijd mee

„Mijn stijltang en bikini.”

Favoriete manier an reizen

„Op Bali heb ik gebackpackt, je hebt dan echt het gevoel of avontuur te zijn, weg uit je vertrouwde omgeving. Mijn favoriete manier van reizen is en blijft het vliegtuig. Van vliegen word ik ontzettend blij, dat

is sinds mijn eerste keer naar Turkije nooit weggegaan.”

Beste advies

„Mijn belangrijkste tip voor reizigers is om de structuur zoveel mogelijk achterwege te laten. Een planning is in grote lijnen fijn, maar loslaten en gewoon ontdekken wat er gebeurt, is zoveel leuker. Neem gewoon je rugtas mee (mét stijltang!) en ga op avontuur.”

Droom

„Een reis naar Zuid-Amerika staat boven aan mijn lijst, met name vanwege het eten en de bijzonder mooie stranden. Juist dat gevoel van echt even weg te zijn en alles in Nederland los te laten, geeft me energie. Verder staan, voor zover de coronamogelijkheden dat toelaten, Vietnam, Azië, China, Colombia, Panama en Costa Rica op de lijst. Hopelijk kan ik volgend jaar beginnen af te strepen!”

Phlox Koopman

Ook in de rubriek **Mijn Reis?**
Mail naar vrij@telegraaf.nl

'Ontdek gewoon maar wat er gebeurt als je op reis bent'

HOTEL VAN DE WEEK BUCUTI & TARA BEACH RESORT, ARUBA

Ultraluxe plek rustzoekers

Een goed bed, een fijne douche, een perfecte service. **VRIJ** kroont elke week een hotel tot hotel van de week. Deze week **Bucuti & Tara Beach Resort** op Aruba.

Ze winden er geen doekjes om in dit hotel. Bucuti & Tara is een ultraluxe plek voor rustzoekers. *Adult only*, dus geen gillende kinderen, geen lawaaiige groepen, geen ordinaire waterscooters, geen schetterende muziek. Vanaf de spierwitte, kussenzachte bedjes op het privéstrand van het hotel een heerlijk uitzicht op de zee met glashelder, blauwgroen water.

Die strandbedjes zijn de middag ervoor te reserveren via de iPad op de kamer, heel erg fijn. Gewoon een plekje inclusief parasol aanklikken op de plattegrond en het genummerde zitje is de hele dag voor mij. Geen ergernis over mensen die hun handdoek achterlaten. Wanhopig zwaaien naar bediening hoeft ook niet, want ik klik een vlaggetje naast de stoel omhoog en ze komen vanzelf langs met een kleurige cocktail.

Vergeet ik nog te zeggen op welk strand we liggen: Eagle Beach. Het neusje van de zalm, in 2019 derde op de

TripAdvisor lijst van mooiste stranden ter wereld. Het breedste strand van het eiland, ongerept spierwit zand dat zacht aanvoelt.

Toen ik een paar uur eerder in Bucuti & Tara aankwam, kreeg ik meteen een koud handdoekje en een glas goede champagne. Op raadselachtige manier weet het complete personeel precies hoe de gasten heten.

De kamer in dit groen opgezette laagbouwresort is ruim, met een bank om lekker op te lezen of televisie te kijken. Een koelkast, maar



ook een magnetron en wat borden en bestek zodat ik zelf een snack kan maken. Koffiezetters, strijkijzer plus plank, balkon met stoelen, badjassen van fris wit wafeldoek.



In de badkamer de lokaal gemaakte Aruba Aloë douche- en badspulletjes. En wat zit daar voor grijze recht-hoek in de badkamerspiegel? Even goochelen met de afstandsbediening en het blijkt een televisiescherm te zijn! Voor als ik CNN wil kijken tijdens het föhnen.

Moet je in de meeste hotels eindeloos zoeken hoe en waar welk licht aan- en uitgaat, in dit hotel is daar een geniale oplossing voor gevonden. Het staat gewoon vermeld op de (brede) knopjes.

Ze zijn hier trouwens erg van groen en duurzaam. Zo staan er navulbare waterflessen op de kamer. Op het strand kunnen ze bij speciale

watertappunten worden gevuld. Het hotel heeft een hele batterij zonnepanelen en in de sportschool is de vloer van samengeperst bouwafval.

In hotelrestaurant Elements geniet ik van eten pal aan het (rustige) strand. Het ontbijtbuffet is uitermate verzorgd met kommetjes strak gesneden fruit, zalmrolletjes, vele soorten brood en stroperige yoghurt waar ik nog steeds heimwee naar heb. Eieren naar keus, net als vers gebakken wafels en pannenkoekjes. Dineren kan in een romantische cabana op het strand. Geen wonder dat hier veel *honeymooners* komen.

Marjolein Schipper

In 't kort

Interieur

Wit met donkerbruin hout en zandkleuren. Batikachtige kunst van een plaatselijke kunstenares.

Locatie

Aan het fantastische Eagle Beach, letterlijk een van de mooiste stranden ter wereld.

Service

Tot in de perfectie. Eén opgetrokken wenkbrauw en er wordt meteen gevraagd of alles wel goed is.

Praktisch

Prijzen vanaf 348 euro per nacht.

bucuti.com

Strand is het neusje van de zalm