

BRYLLUP I BOUNTY- LAND

Aruba i Caribien er perfekt til bryllup og bryllupsrejse, men øens egentlige styrke er eventyrlige strande og befolkningen.

Af Peter Bejder

Kilometerlange sandstrande er Arubas ansigt udadtil.

Eftermiddagssolen er så småt ved at kaste lange skygger, men bager stadig fra den skyfri og dyblå himmel. Alligevel får man gåsehud over hele kroppen, da amerikanske Diana giver sit ja til Ralph. Det sker i strandkanten i Bountyland. Nærmere bestemt øen Aruba i Caribien.

Den enkle ceremoni ved Det Caribiske Hav er overstået på en lille halv time, og de 20 gæster kan sætte sig godt til rette i vandkanten for at drikke champagne og spise middag og bryllupskage. Det er Aruba-hotellet Bucuti Beach Resort, der har specialiseret sig i at arrangere bryllupper for romantiske sjæle fra nær og fjern. Nogle kommer for at blive gift og får samtidig den officielle godkendelse af de arubianske myndigheder. Andre vil blot have et drømmebryllup et romantisk sted uden officielle papirer, mens



andre kommer for at gentage de løfter, de gav hinanden i kirke eller på rådhus under kolde himmelstrøg i USA eller Europa. Endelig er der par, der tager på bryllupsrejse til øen.

STRANDE OG SNORKLING

Langt fleste bryllupsgæster har, som Diana og Ralph, besøgt øen før og er blevet enige om, at kridhvide sandstrande, flankeret af palmer, er det perfekte sted til et bryllup. Måske har de endda nynnet med på det gamle Beach Boys-hit: "Aruba, Jamaica, oh I wanna take you ... We'll get there fast, and

KOLDE FAKTA OM ARUBA

Status: Hører under Holland og har hollandsk guvernør, men har eget parlament.

I 1986 fik Aruba selvstyre, men hørte indtil da under De Hollandske Antiller.

Hovedstad: Oranjestad.

Areal: 181 km².

Indbyggere: ca. 105.000.

Turister: Ca. 800.000 om året, to millioner inklusive krydstogsturister.



Farvestrålende Oranjestad.



PENGE, PENGE, PENGE – OG VISUM
Møntenheden er florin. 1 florin = ca. 2,75 kr. Indbyggerne kalder den også for guilders (gylden). Der er hæveautomater overalt, og man kan i øvrigt også hæve US dollars, som man kan betale med overalt. Og af og til får man byttepenge i dollars, selv om man har betalt med den lokale mønt.
Langt de fleste nationaliteter, herunder danske statsborgere, behøver ikke visum. Man får automatisk 90 dages ophold ved ankomst til Reina Beatrix International Airport.

then we'll take it slow, that's where we wanna go, to get away from it all.”
For Beach Boys havde ret. Så snart man lander i Reina Beatrix-lufthavnen og stiger ud af flyet, falder tempoet. Der er ikke meget andet at gøre end at komme ned i tempo og hengive sig til strandene. Eller rettere sagt overgive sig til strandenes skønhed.
Kilometervis af brede sandstrande findes øen rundt, og når man bliver træt af at svømme i det turkisblå hav og læse bøger, mens kroppen lader sig varme af solens stråler, kan man tage på snorkletur og nyde de smukke koralrev.

FORTIDEN I NUTIDEN

Når daselivet ved stranden har taget overhånd - og solskoldningerne er blevet for mange, bør man unde sig selv et besøg i Oranjestad, øens fine hovedstad med ca. 27.000 indbyggere. Her kan man opleve hollandsk bygestil, men samtidig ane både spansk



Husk at købe Aloe Vera-produkter med hjem. Her dyrkning i nærheden af virksomheden.



BEGIVENHEDER, HVOROM ÅRET DREJER
Først på året eksploderer Aruba i et farve- og lydorgie, når der afholdes karneval. Højdepunktet er den store parade i Oranjestad søndagen før Askeonsdag, hvor Gud og navnlig hvermand er på gaden. Dagen efter er helligdag, hvor rommen, musikken og dansen skal ud af kroppen. Tjek aktuel dato for næste karneval på www.aruba.com.

I 2010 afholdt man for første gang Aruba International Film Festival, hvor blandt andre Richard Gere dukkede op. I 2011 havde festivalen deltagelse af skuespilleren Kim Cattrall ("Sex and the City"), rapperen/instruktøren 50 Cent og stjerneinstruktøren Jonathan Demme. Og der satses benhårdt på, at filmfestivalen med tiden skal blive Caribiens og Mellemamerikas vigtigste. Festivalen afholdes i juni måned: www.arubafilm.com.

Kim Cattrall fra "Sex and the City" var den helt store attraktion ved 2011-udgaven af Aruba International Film Festival.

PRISNIVEAU OG SHOPPING

Indbyggerne er relativt velhavende, og der ses kun få fattige. Det smitter af på prisniveauet, der er højt og kan sammenlignes med det danske. Det har som sidegevinst, at der stort set ingen kriminalitet er, og turister vil føle sig trygge overalt. På den måde lever Aruba fint op til sit turismeslogan: One Happy Island.
Aruba er ikke en lavbudget- eller rygsækdestination mht. overnatning. Højsæsonen er fra medio december til medio april, og overnatningspriser falder betragteligt uden for denne periode – med op til en tredjedel.
Man kan købe tøj og sko billigt i Oranjestad, hvor der er masser af koncept- og mærkevarebutikker, som satses på amerikanske turister. Eksempelvis kan man få Converse All Star for ca. 200 kr.
Aloe Vera et godt køb.
Læs mere på www.arubaaloe.com

indflydelse – Venezuela er kun 24 km væk – og den afrikanske slavefortid. I byen er der et lokalt liv, og der er dermed ikke kun tale om en by, som baserer sig på turisternes gøren og laden.
Undgå at besøge byen, når de store krydstogtskibe er der (typisk mellem kl. 10 og 17).



Havet kan være barskt sine steder.



Mange hoteller ligger direkte ned til Arubas prægtige strande, så swimmingpools og hav går nærmest i ét.

I højsæsonen for besøg af de store skibe – oktober-april – kan der være op til 10.000 krydstogtskæster på øen dagligt, og det gør ganske enkelt en visit i Oranjestad uudholdelig.
Langt de fleste tager til Oranjestad for at shoppe. Og det vil være en stor fejl ikke at besøge Aruba Aloe Vera-virksomheden i udkanten af byen. Siden 1890 er aloe-planten

blevet brugt til at fremstille kosmetiske produkter og det i så høj grad, at Aruba er verdens største producent af aloe-kosmetik. Der er gode cremer og lotions mod solskoldning, myggestik og for almindelig velvære; men de lokale bruger også aloe-plantens væske mod maveproblemer og andre skavanker. Du kan komme på rundvisning på virksomheden og købe deres produkter.

NÅR DU SKAL RUNDT

Lokale busser er en mulighed. Der er dog bedre alternativer i form af taxi (billige!) eller leje af bil. Der er ikke megen trafik og stort set ingen vejskilte, men lokalbefolkningen hjælper gerne. Besøg på naboerne – Bonaire og Curaçao – kræver, at du tager fly. Der er ikke ruteskibe.



BO OG SPIS GODT

Generelt set er der mange indbydende resorts, hvor man skal have pengepungen i orden. Der er groft sagt to områder, hvor turisterne bor, nemlig High-Rise og Low-Rise. I High-Rise ligger alle de dyre kæder – Hyatt, Marriott og Radisson – og her er der også strået en række restauranter og barer, der giver området et plasticagtigt skær. Fredfyldt er der i House Aruba som ligger et par km fra stranden. (www.house-aruba.com), Low-Rise er optimalt, for her ligger bl.a. indbydende Eagle Beach, ligesom der kun er 10 minutter til Oranjestad. Golfentusiaster kan bo her: www.diviaruba.com. Bemærk dog, at der er tale om en ni-hullers bane.
Har man penge nok, skal man bo på prægtige Bucuti Beach Resort lige ned til Manchebo Beach: www.bucuti.com. Det er hotellet, der tager sig af at arrangere dit bryllup osv. Bevæger man sig længere ned ad prisstigen, er Coconut Inn (www.coconutinn.com) og Arubiana Inn (www.arubianainn.com) gode bud. Begge ligger en kilometers penge fra stranden. Regn med priser fra 4-500 kr. pr. nat for et dobbeltværelse (afhængigt af tidspunkt på året).
Øen har også nogle få Bed and Breakfast-steder (fra ca. 300 kr. pr. nat), der kan findes via www.bedandbreakfast.com/aruba.html.



Pinchos-restauranten er et fantastisk sted at spise og se solen forsvinde i havet

BLIV KLOGERE

Læs meget mere på www.aruba.com og www.aruba.com/forum.

Når du først er ankommet, skal du få fat i Aruba Experience, der er en guldgrube af oplysninger. Den ligger fremme på en del hoteller og kan også fås på turistbureauet i Oranjestad.

ROMANTISKE SPISESTEDER

Udbudet af restauranter er enormt, beliggenhederne er fantastiske, og der er friskfangede fisk mange steder. Aruba er på mange måder en romantisk ø, og det har flere restauranter formået at udnytte. Her skal anbefales tre:

Papiamento

(www.papiamentorestaurant.com) var oprindeligt en landejendom (cunucu). I dag er bygningen restaureret, og man kan sidde inde eller ude ved en lille swimmingpool. Maden er fremragende. Gå ikke glip af den lokale forret: Keshi Yena (oksekød, kylling, rosiner, cashewnødder og svesker).

The Old Man and The Sea

En lokal kunstner har sat sig for at skabe en verdens mest romantiske restauranter, der ligger i strandkanten under palmetræer. Det er lykkedes! Maden er udmærket, men når ikke helt niveau med omgivelserne.

Pinchos Grill & Bar

Ægteparret Robby V. Peterson og Anabela Peterson de Sousa har fået opført en restaurant på pæle i havet. Man kan ganske enkelt ikke finde noget bedre sted at se solen forsvinde i havet, mens man indtager den helt igennem glimrende mad. Prøv hummer og/eller andre friskfangede fisk (fx grouper).

I den billigere ende:

Aruba er berømt for sine små trucks på parkeringspladser, dvs. en slags boder, hvorfra der sælges conch sandwiches (konkylie sandwiches), kylling/karry-sandwiches og platters, dvs. steak med pommes frites. Man kan få snacks på rum shops, der er de traditionelle caribiske barer, hvor indbyggerne kommer for den gode, lokale øl Balashi og for at snakke.

KLICHEEN HOLDER

Det lyder jo som en kliché og stereotyp af værste format at sige, at Aruba-befolkningen er ekstremt venlig - og den vigtigste grund til overhovedet at rejse så langt. Men Deres udsendte vil vove den påstand, at det bliver svært at finde en mere imødekommende befolkning på denne klode.

Når indbyggere smilende siger "Bon bini, dushi" (Velkommen, søde) virker det, som om de mener det. Ikke som noget, der er lært på flinkeskolens turismekursus. Selvfølgelig vil kynikere kunne hævde, at venligheden bundes i, at 80% af landets økonomi er bundet op på turisme, men pointen er, at det ikke virker tillært. Snarere oprigtigt. Så det er svært ikke at lade sig rive med og svare tilbage: "Dank, dushi" (Tak, søde).

Og hermed har man jo gjort det, som Beach Boys i sin tid anbefalede:

Man er kommet væk fra det hele og har levet sig ind i det lave og behagelige tempo på Aruba.

ARUBA ÅRET RUNDT

Du kan besøge Aruba året rundt, og modsat andre caribiske øer hjemsøges Aruba ikke af orkaner. Øen ligger nemlig i læ af Venezuela og Sydamerika. Temperaturen er næsten den samme året rundt – gennemsnitstemperatur:



DU KAN SAGTENS KLARE DIG: SPROG

Langt de fleste taler engelsk på Aruba, og både engelsk og spansk læres i skolerne. Men hollandsk er øens officielle sprog.

Papiamento er det lokale, kreolske sprog, der er en blanding af hollandsk, engelsk, spansk, portugisisk og fransk – tilsat nogle indianske og afrikanske ord.

28-30 grader C – på grund af beliggenheden tæt på Ækvator. Der er tørt med mange kaktusser, men varmen er aldrig uudholdelig på grund af en svalende vind. Badevandet er 27 grader i gennemsnit og kommer aldrig under 21 grader! ●●●

